

REPTIELEN Dierenarts Bert Wetzels zit met zestig Griekse landschildpadden in zijn maag



Dierenarts Bert Wetzels zit met zestig Griekse landschildpadjes in zijn maag.

foto Johannes Timmermans

Gezocht: thuis voor schildpadden

Dierenarts Bert Wetzels uit Maastricht heeft een probleem. Sinds zijn afnemer met de noorderzon verdween, heeft de dierenarts honderd Griekse landschildpadden in zijn achtertuin, waarvan hij er zestig moet zien kwijt zien te raken.

door **Michelle Koek**

De Maastrichtse dierenarts Wetzels is tot ver over de provinciegrenzen bekend als dierenarts met veel verstand van reptielen. Uit heel het land komen mensen naar hem wanneer een geliefd reptiel medische zorg nodig heeft. Zelf heeft de dierenarts zijn hart

verpand aan de Griekse landschildpad. Een gemoedelijk reptiel dat heel makkelijk te verzorgen blijkt. Zodra de dieren een redelijke grootte hebben bereikt kunnen ze zomer en winter de tuin in. Geef ze wat groenvoer en je hebt er in feite geen omkijken meer naar. Een blik op de achtertuin van Wetzels en je snapt waarom hij dol is op zijn schildpaddenschare. Het blijken grappige beesten en ze zijn, vooral wanneer ze nog klein zijn, erg aandoenlijk. Maar vergis je niet, schildpadden zijn weinig aaibaar en ze worden ontzettend oud, gemiddeld 130 jaar. Weet goed waar je aan begint als je er een aanschaft, is het devies van Wetzels. Landschildpadden planten zich niet makkelijk voort in Nederland. In feite is ons klimaat te koud. Maar met behulp van een broedmachine heeft Wetzels daar weinig last van. Hij is inmiddels de grootste Griekse-landschildpaddenkweker in Nederland.

En nu zit de Maastrichtse dierenarts met zestig schildpadden in zijn maag. Want de Engelsman die beloofd had de dieren af te nemen, is naar de Filipijnen vertrokken en heeft niets meer van zich laten horen. Pogingen de man op te sporen leidden tot niets. „En dan te bedenken dat ik dit jaar niet van plan was om schildpadden te kweken, totdat die man zich aandiente”, zegt Wetzels.

Hij moet van de dieren af. Ze allemaal houden is geen optie omdat reptielen gevoeliger zijn voor ziekten wanneer je er te veel bij elkaar houdt. Dus wat nu? Wetzels heeft een website waarop hij ze zelf te koop kan aanbieden. Maar dat ziet hij niet zitten: „Ik heb al een beroep. Handel via internet, daar ben ik gewoon niet goed in.” Zijn plan is nu om de beestjes tegen een sterk gereduceerd tarief aan te bieden aan dierenwinkels. Punt is alleen dat veel reptielen als een impulsaankoop worden aange-

schaft. En dat zit Wetzels niet lekker. „Ik krijg mensen op spreekuur met een leguaan. En dan vraag ik: weet u eigenlijk wel uit welk werelddeel dit dier komt? Vaak hebben mensen geen idee. En dat is erg. Want een Griekse landschildpad is wel makkelijk te verzorgen, dat zijn veel andere reptielen juist helemaal niet. Mensen moeten vooral een reptiel houden als ze dat willen, maar verdiep je eerst in zo'n beest voordat je er een koopt.” Als zijn schildpadden een goed thuis krijgen, dan heeft de dierenarts er geen enkel probleem mee dat ze weggaan. Hij is er ook van overtuigd dat de schildpadden bij dierenwinkels gretig aftrek vinden. Nu maar hopen dat de koper er van tevoren goed over nadenkt. De Griekse landschildpad? Die leeft in Griekenland, Bulgarije, Italië, Zuid-Frankrijk en het voormalig Joegoslavië in het wild. Het is maar dat u het weet.

➔ www.schildpaddenmaastricht.nl